

Beste lezer,

Nog even een terugblik op het winterseizoen in Oekraïne. Het was lang, erg koud met veel sneeuw. De scholen waren zelfs een aantal weken gesloten. Niet alleen vanwege de kou en besneeuwde wegen, maar ook omdat er erg veel kinderen de mazelen hadden. Veel ouderen en een aantal gezinnen werden geholpen met stookhout. Het was zelfs nodig om nog een tweede vracht hout te verdelen. Wat heerlijk als dan het voorjaar komt en er volop activiteit is op een stukje grond achter de huizen. Jong en oud gaat, als het kan, hard aan de slag in deze tijd van

zaaien van planten en groenten.



Een auto voor dominee Dyulen

Deze dominee zet zich met veel bewogenheid in voor een kleine christelijke Roma gemeente. De diensten worden gehouden bij de leden thuis. In zijn 40 jaar oude Lada neemt hij eigen gemeenteleden mee naar het kleine dorp. Een auto is zeldzaam bij de Roma, want zij gebruiken paard en wagen of niets. De



mensen weten de dominee ook te vinden voor vervoer naar bijv. een ziekenhuis of instantie. Maar nu krijgt de oude auto ernstige mankementen en nemen de kosten voor reparatie toe. Als stichting schaffen we een

betere Lada voor hem aan en we hopen dat zo dominee Dyulen zijn werk in Gods Koninkrijk kan blijven doen.



Medische hulp

Heel Oekraïne helpen kan niet, maar elk mens telt. Zo ook mevrouw Zhiganya. Vanwege een gezwel in haar longen kreeg ze verschillende behandelingen betaald door de stichting in de afgelopen jaren. Pas kwam deze gelovige, hartelijke vrouw ons persoonlijk vertellen dat de scan had uitgewezen dat de tumor bijna weg is. De vele gebeden voor haar en de behandelingen zijn verhoord en gezegend. Gode zij dank! Ook de zoon van Oksana, de postbode in ons dorp, konden we helpen met de kosten voor een operatie. Ze ontvangen ook regelmatig een voedselpakket. De man van Oksana is vaak dronken en is dan agressief. Haar loon is niet genoeg voor haar gezin, ook al gaat ze heel goed met haar geld om. Gelukkig kunnen wij haar dan een handje helpen.



Maartreis

Het was een fijne week met onze secretaris van de stichting, Anneke Everts, haar man en haar ouders. We bezochten gezinnen en projecten. Mijn wens om alle bestuursleden kennis te laten maken met ons werk kwam zo uit: “want zien en ervaren is beter dan van ‘horen zeggen”.



Natasha

Misschien omdat ik zelf MS heb voel ik me aangetrokken tot mensen die hetzelfde hebben. Hier is er nog niet veel over bekend. In ons dorp ken ik nog 2 vrouwen met deze ziekte. Met een van hen, Natasha, heb ik goed contact. Pas had ze een erge aanval en was totaal afhankelijk van hulp. We brachten incontinentie materiaal en zagen dat haar ‘matras’ duidelijk aan vervanging toe was en hebben dat voor haar geregeld. Via een vriendin kreeg ik het adres van een man met MS. Gesprek gehad met zijn vrouw, vitaminepreparaten (uit Nederland) die van belang zijn voor zijn gezondheid heb ik hem gegeven. Wat ben ik dankbaar dat ik hen kon helpen...

Familie Tserednik

Gevlucht vanwege de oorlog in het oosten kwamen ze in ons dorp terecht. Ze mochten wonen in een oud vochtig huisje. Om in hun onderhoud te voorzien werkten beide ouders in een fabriek en waren de twee meisjes vaak alleen thuis. Het loon was niet toereikend voor hun eerste levensbehoeften en om het koude huisje te isoleren. Maar ze wilden niet afhankelijk ‘van anderen’ zijn en sloten een lening af bij de bank. Maar met het hoge rentepercentage erbij lukte het hen niet om af te lossen en de zorgen namen toe. Hadden ze het maar eerder verteld! Zo kregen we er een taak bij die we nog niet eerder kenden: schuldhulpmaatje. Wat een opluchting voor dit gezin! De stichting heeft hun schuld afbetaald bij de bank en nu



komen ze trouw elke maand een deel van de renteloze lening aan ons terugbetalen. Dankzij u is hun last een stuk kleiner geworden.

De zomer van D.V. 2019

Ze staan in de startblokken: enthousiaste jongeren uit Lunteren willen deze zomer voor de tweede keer de reis naar Oekraïne maken. Meehelpen met het kinderkamp voor Roma kinderen, klussen, de bergdorpjes bezoeken en voedselpakketten uitdelen, enz., enz. We zien naar ze uit en wensen hen veel sterkte maar ook al plezier met de voorbereidingen. Het is zo fijn om gasten uit Nederland te krijgen, om met hen ons werk en ons leven te delen. We worden er zelf door bemoedigd en we zijn dankbaar dat het werk voor onze naaste in Oekraïne door mag gaan!



Kledinginzameling.

Het wordt moeilijk om kleding in groot transport te vervoeren naar Oekraïne. Om die reden is er besloten even geen kledinginzamelingsacties te houden. Alleen proberen we in specifieke aanvragen te voorzien: maillots, beddengoed, enz..

Bejaardentehuis.

In de afgelopen winter is er actie gevoerd voor de oplossing van het verwarmingsprobleem in het bejaardentehuis. Er is een tijdelijke oplossing gevonden door elektrische verwarmingselementen te plaatsen. We onderhouden contacten met een organisatie uit Noorwegen om samen nog meer te gaan betekenen als het gaat om de renovatie van dit gebouw. Dank voor uw royale hulp!

Tot slot nog even dit ...

We reden als gezin naar Uzhgorod (45 km bij ons vandaan). Tot onze verbazing zagen we een stukje Holland: tulpen – klompen – een molen enz. Er was juist een opname voor de Oekraïense TV. “wilt u een echte Hollander spreken?” vroeg Petro. En zo werd ik geïnterviewd en kwam ik op de TV. Een week later ontvingen we telefoon: de ambassadeur van Nederland is in Uzhgorod en heeft over jullie gehoord en of jullie hem willen ontmoeten... Dat wilden wij ook wel en zo gingen we weer richting de tulpen. Het werd een heel fijn gesprek met veel vragen als ‘hoe kom je hier terecht en wat doen jullie hier?’ Hij had aandacht voor de kinderen en als we in Kiev komen mogen we bij hem koffie komen drinken! We hebben ook een foto gemaakt met de ambassadeur van de consul van de stad Lviv, want zo iets beleef je niet elke dag toch?



Dank!

Dit woord, vier letters maar, willen we uitspreken naar de zovelen die met ons meeleven. De giften maar ook de warme belangstelling voor ons werk in Oekraïne doen ons goed. Diverse mensen hebben ons hier al bezocht. De dankbaarheid van de mensen hier geven we graag aan u en jullie door. Als we de mensen hier niet alleen van materiële zaken kunnen voorzien maar ook mogen merken dat Gods Woord in hun harten werkt, is uw/jullie hulp rijk beloond. Hartelijk dank daarvoor.

Vanuit Lutsky een hartelijke groet,
Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen
Anna-Vera , Eduard en Liza



Wilt u de familie Bernyk-van der Lingen steunen? Dat kan door uw gebed of een bemoediging. Hun adres is:
Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen
Mitsurina 41
Veliky Lutski
Mukachevski Rayon
Zarkapatska oblast
YKPAIHA 89625
Oekraïne

U kunt familie Bernyk-van der Lingen ook financieel steunen. Meer dan welkom!
U kunt uw gift overmaken op NL64RABO
0342781383 t.n.v. Stichting Hart en handen
voor Oekraïne. Uw gift is aftrekbaar.



Voor meer informatie kunt u kijken op www.hzoek.com of contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Bertje van der Pas, email: beppie_2@hotmail.com of tel. 06 53329291
Ook op Facebook en Instagram zijn wij te vinden met recente foto's en filmpjes: Stichting Hart en handen voor Oekraïne, hzoek.